

1635. **Dode honden bijten niet.**
Over het werk dat gedaan is, behoeft men zich niet meer bezorgd te maken ; daarom : stel niet uit tot morgen wat gij heden doen kunt. Ook : die dood is, kan geen kwaad meer doen.
z. b. : 1626.
1636. **Die het hardste werken wonen in de kleinste huizekens.**
Zij, die de beloning verdienen, krijgen ze niet altijd.
z. b. : 2263, 2777.
1091. **Schone kleren werken niet.**
Wie te veel van opschik houdt, werkt weinig en zal licht tot armoede vervallen.
1637. **Nieuwe knechten werken wel.**
Alles gaat gewoonlijk goed tussen personen, die pas tot elkaar in betrekking zijn gekomen.
z. b. : 1036, 1043, 3212, 3837.
1638. **Die hier de kruiwagen gevoerd heeft, zal hem ginder (boven) ook voeren.**
De arme man zal in de hemel ook moeten werken.
1639. **Lust maakt de arbeid licht.**
Wat men gaarne doet, is geen arbeid.
1640. **Lust en liefde tot een ding, maakt de moeite zeer gering.**
Wat men gaarne doet, valt licht.
1641. **Naald en draad houden menigeen in staat.**
Alleen door naarstigheid en vlijt zal men vooruit komen.
1224. **De naarstigheid is de moeder van het geluk.**
Alleen door vlijt komt men tot welstand en geluk.
1642. **Ge moogt niet méér oprokken dan ge kunt afspinnen.**
Men mag niet meer werk aanvatten dan men kan volbrengen.
1643. **Het grootste paard van stal werkt veeltijds minst van al.**
De hoger geplaatsten laten het zware of moeilijke werk meestal aan ondergeschikten over.
1644. **Van hard werken sterven de beste paarden.**
Men moet zich niet overwerken ! (zo spreken vooral de luiaards).
1645. **Die te zware pakken draagt, moet krom gaan.**
Die een werk boven zijn krachten onderneemt, ondervindt er nadeel van.
1646. **Een klein pak geeft groot gemak.**
Men moet niet te veel op zich nemen.
1647. **Ieder meent, dat zijn pak het zwaarste is.**
Niemand is tevreden met zijn lot.
z. b. : 582, 651.
1648. **Rust roest.**
Stilstand betekent achteruitgang (b. v. in studie, kennis, wilskracht, enz.).
1649. **Al te scherp maakt schaaarden.**
Al te veel werken bederft.
1650. **De slaap des arbeiders is zoet.**
Na gedane arbeid, na volbrachte plicht, is het zoet rusten.
1651. **Al slapende wordt men niet rijk.**
Alleen door taaie arbeid komt men tot voorspoed en rijkdom.
1652. **Het is beter te slijten dan te roesten.**
De mens moet werken.

1653. **Spitten en delven betaalt zich zelve.**
De arbeid brengt rijke vruchten voort.
1654. **Stilstand is achteruitgang.**
Rust roest.
1655. **De staart komt achteraan.**
Het laatste deel van 't werk brengt de zwarigheden aan 't licht.
1264. **Met tijd en vlijt geraakt men wijd.**
Met arbeid en geduld kan men veel bereiken.
1656. **Die slaapt, vangt geen vis.**
Zonder werken, zonder moeite bekomt men niets.
z. b. : 2348.
1657. **Men moet niet méér op de wagen laden dan de paarden kunnen trekken.**
Men moet niet meer willen doen dan zijn krachten toelaten.
1658. **Zonder water draait de molen niet.**
Men moet eten om te kunnen werken.
1659. **Een goede waterhond ontziet geen modderige sloot.**
Een naarstig mens ontziet geen moeite om zijn doel te bereiken.
1660. **Men wint geen wedloop door te blijven zitten.**
Zonder moeite, zonder inspanning bekomt men niets.
161. **Beter een weer in de hand als een ring aan de vinger.**
Arbeid strekt eenieder tot eer.
1661. **Die te veel wil hebben, laat het al vallen.**
Men moet geen twee dingen tegelijk nastreven, niet te veel opeens wensen.
z. b. : 1, 42, 98, 715, 2075, 2076.
1662. **De slapende wolf loopt geen schaap in de mond.**
Zonder moeite bekomt men niets ; men kan de kost wel verdienen, maar men moet er voor werken.
z. b. : 64, 2600, 2610.
1663. **Goed gezeept is half geschoren.**
Een werk dat goed voorbereid is, vordert gemakkelijk.
1594. **Zeggen en doen is twee.**
Het is gemakkelijker het werk van anderen af te keuren, dan zelf iets te presteren.

BEGIN EN EINDE.

1664. **Alle begin heeft een einde.**
Aan alles komt een einde.
1665. **Alle begin is moeilijk.**
Alles eist overleg.
1666. **Een goed begin is een daalder waard.**
Goed begonnen is half gedaan. (Een daalder is een oud Hollands zilverstuk van 1,50 gld.).
1667. **Goed begin, goed einde.**
Van het begin hangt veel af, immers : goed begonnen is half gewonnen.
1668. **Zulk begin, zulk einde.**
Men zal sterven zoals men geleefd heeft.
1669. **Goed begonnen is half gedaan (of : gewonnen).**
Of :

Spreekwoorden

DE MENS



J. CAUBERGHE



J. CAUBERGHE

nederlandse taalschat

NEDERLANDSE TAALSCHAT

SPREEKWOORDEN
SPREEKWIJZEN
SYNONIEMEN
CITATEN



BREPOLS

BREPOLS